

Kalender

Datum

5 februari

6 februari

Activiteit

1e schoonmaak avond van 19.00 tot 21.30

2e schoonmaak avond van 19.00 tot 21.30

Gezocht !!!!!!!



zijn en goed functioneren.

In de rubriek gezocht, een combi koelkast die een tweede leven verdient in ons scouting gebouw. Mocht u nog een combi koelkast over hebben of iemand kennen die er één over heeft en deze wil schenken aan scouting, neem dan contact op met Hans van Sluijs (tel. 0113-345209 of mail naar hans@voortrappers.nl). Uiteraard, moeten de spullen nog wel in goede staat



Bestuur

Januari 2007. Al weer een tijdje geleden sinds de laatste Nieuwsbrief. En al weer een nieuw jaar. Ervan uitgaande dat Nieuwjaarswensen gedurende de hele maand januari nog welkom zijn wens ik U en jullie allen een zeer gelukkig en voorspoedig en vooral gezond 2007, uiteraard met vele geslaagde scoutingactiviteiten. En om met het laatste te beginnen: de oliebolactie heeft, dankzij de enthousiaste medewerking van leiding, leden, ouders van leden en (vrouwen van het) bestuur, weer een mooi bedrag opgebracht, te weten ongeveer € 1250! Daar is dan wel een hele nacht voor doorgewerkt en nog een morgen en gedeelte van een middag voor doorgewerkt. Maar iedereen die er aan heeft meegewerkt: namens alle leden heel hartelijk dank.

In de laatste groepsraad van het oude jaar werden weer een aantal zaken betreffende onze groep behandeld. Zoals het feit dat we tijdens een opkomst een brandmeldoefening hebben gehouden (binnen drie minuten stond iedereen buiten het hek: heel goed!), een aantal zaken betreffende het gebouw en de schuur (we moeten bijvoorbeeld nog een houtopbergplaats hebben, en we krijgen nu ook al verhuuraanvragen uit België en Duitsland!) en een drietal zaken die we specifiek ter

kennis van de ouders willen brengen, namelijk betreffende de **leiding**, de **contributie** en het **schoonmaken** van het gebouw. Hieronder ga ik op elk van deze drie onderwerpen nader in.

Leiding: Iedere scoutingclub kan alleen maar goed draaien wanneer er voldoende, uiteraard vrijwillige, leiding is. En iedere scoutingclub heeft een redelijk sterk wisselend leidingbestand. De jeugdleden worden volwassen, gaan studeren, combineren dan vaak toch nog hun studie met het leidinggeven, gaan verhuizen, blijven dan vaak ook nog een aantal zaterdagen per maand opkomsten draaien, maar moeten dan toch uiteindelijk wegens een zwaardere studie of de eisen van een nieuwe baan of een stage in het buitenland, afhaken. Soms is er dan voldoende nieuwe aanwas van onderaf, soms (nog) niet. We komen nu weer in een periode dat er een tekort aan leiding dreigt te komen. Vandaar dat we aan alle ouders willen vragen of er onder hen iemand is die het wel ziet zitten om leiding te worden bij de Voortrappers. De enige vereiste is dat U goed met kinderen om kunt gaan en welke ouder kan dat nu niet? De fijne kneepjes van het scoutingvak brengen wij U wel bij. Ook zijn daarvoor (korte) cursussen die altijd uitblinken door laagdrempeligheid en gezelligheid, naast uiteraard het nuttige dat daar ook wordt opgestoken. Dus hebt U interesse, of kent U iemand die misschien wel interesse zou kunnen hebben (misschien een oudere zoon of dochter die (nog) niet bij Scouting heeft gezeten, meld dit dan aan onze groepsbegeleider Hans van Sluijs, telefoon 0113-345209 of 06-55556916, Spaarlingstraat 33, 4421 GD Kapelle, e-mail hans@voortrappers.nl. Hij kan U nadere inlichtingen geven en U een keer mee laten lopen bij een opkomst. Leiding zijn is een erg dankbaar, maar vooral ook een erg leuk werk.

Contributie: Na sinds 2004 geen contributieverhoging te hebben doorgevoerd, hebben wij ons nu helaas genoodzaakt gezien om de contributie met ingang van 1 januari 2007 met € 2,50 per kwartaal te verhogen tot € 20 per kwartaal. Van dit contributiebedrag wordt meer dan een kwart afgedragen aan Scouting Nederland. Voor onze club blijft per lid dus maar minder dan € 15 per kwartaal over. Hiervan moeten alle uitgaven worden betaald, alle drankjes e.d. tijdens de opkomsten, enz.

Leiding en Bestuur

De leiding en het bestuur zijn gespot op hun jaarlijkse eindejaarsafsluiting waarbij niet alleen gebunkerd werd om energie op te doen voor 2007, maar waarbij ook de eerste scouting truien in gebruik werden genomen.



Zie hier dan ook een kleine impressie.





We hebben afgelopen week (20 januari) nog een vuurwedstrijd gespeeld waarbij je met geen lucifers of aansteker mocht gebruiken om je vuur aansteken daarbij zijn de Explo's er opgekomen om een elektrische ontsteking te bouwen waarmee het zo aanwas.

Wat staat ons de komende weken nog meer te wachten: we gaan nog een GPS hike lopen, karten, zwemmen in de roompot en we gaan nog een keer een jacuzzi bouwen.

Namens de explo's,
Erik van Maldegem



Vandaar dat we ook acties zoals de oliebollenacties hard nodig hebben om het hoofd financieel boven water te houden. We vertrouwen er dan ook op dat U begrip hebt voor deze contributieverhoging.

Gebouwschoonmaak: We willen één keer per jaar het gebouw grondig schoonmaken. Vroeger was er een beroepsschoonmaakster voor het gehele oude gebouw, maar die moeten we nu zelf betalen en daar hebben we het geld niet voor. En uiteraard wordt na iedere opkomst het gebouw schoongemaakt, maar dan blijft het toch, net als bij U thuis, nodig om het een keertje heel goed te doen, en dan ook op die plekjes te komen waar we wekelijks eigenlijk net niet aan toekomen. Voor deze grote schoonmaak willen we graag een beroep doen op alle moeders en vaders van onze jeugdleden. De schoonmaak staat nu gepland voor maandagavond 5 februari en dinsdag 6 februari 2007, beide avonden van 19.00 tot 21.30 uur. Mocht U één of beide avonden willen komen, wilt U dan het onderstaande strookje invullen en inleveren bij Jaap van Maldegem, Esdoornstraat 22, 4431 DE 's-Gravenpolder? Telefonisch aanmelden of aanmelden via e-mail kan ook: op 0113-311653 resp. jaap@voortrappers.nl. Wij, en met name ook Uw kinderen, rekenen op Uw komst! Telkens weer blijkt dat een dergelijke gezamenlijke activiteit naast nuttig ook nog eens erg gezellig is! En uiteraard wordt er voor koffie en een versnapering gezorgd. En mocht U ook nog een trapje, een spons, een zeem en/of een raamwisser mee kunnen brengen, dan wordt U helemaal met gejuich ontvangen! Dus vul en lever gelijk maar even het strookje in, dan kunt U het niet meer vergeten!

Namens het bestuur,
Kees Menkhorst.

Naam:, meldt zich aan voor de
schoonmaakavond van het Voortrappersgebouw van:

- Maandagavond 5 februari van 19.00 tot 21.30 uur
- Dinsdagavond 6 februari van 19.00 tot 21.30 uur

Alvast heel hartelijk dank! En voor koffie en een versnapering wordt gezorgd! 3

Arbo nieuws

Namens het arboteam willen we u een goed jaar toewensen.

In de vorige nieuwsbrief mocht ik melding maken dat we de leiding gaan ondersteunen dmv. div. trainingen op het gebied van arbo.

De eerste training staat gepland voor een brandblusmiddelen training, op deze training zullen de div. blusmiddelen uitgebreid aan bod komen. Ook zal er in het voorjaar een oefening in het gebouw gehouden worden in samenwerking met de brandweer van 's Gravenpolder.

Wellicht gaat er komende zomer dan ook een verkorte EHBO training van start. Iedereen kan een verbandje aanleggen, maar wat doen we met flauwvallende mensen, of brandwonden?, op deze training proberen we iets dieper op in te gaan.

Inmiddels staat onze brancard op een centrale plaats in de gang, het is te hopen dat we hem nooit nodig zullen hebben.....

Ook onze ehbokisten weer nagekeken en bijgevuld, met dank aan Esther.

Met vriendelijke groet,
Jack de Vos
Arbo-coördinator VTR

Explo's

Weer een stukje tekst van de Explo's van wat ze de afgelopen weken actief (hmm actief !) mee bezig zijn geweest. Met het Halloween hebben de Explo's zich verkleed als hele enge figuren om jullie en de ouders te laten schrikken zoals de man die maden zat te eten uit iemand z'n buik. Na de speurtocht hebben we nog lekker bij een kampvuur gezeten en daarna lekker geslapen in het gebouw.



Met het eindejaarsfeest kreeg elke Explo een groepje met zich mee waarmee hij of zij een spelletjes parcours mee aflegde. Na de spelletjes hebben we nog een spannende film gekeken en daarna nog lekker gegeten en daarna nog een kampvuurtje gestookt en nog lekker gebarbecued tot midden in de nacht en toen lekker geslapen.

De Explo's hebben bij hun eerst opkomst in het nieuwe jaar programma's gemaakt tot eind maart, die week daarop hebben we een tafel gepioneerd en er een vuurtje opgemaakt en er lekker frikadellen op geroosterd.

nenkoekenfeest. In en rondom de Hollandse hoeve moesten de scouts verschillende opdrachten uitvoeren. Zelfs een bezoek aan de speeltuin en de dieren werd deze dag niet vergeten. Het geheel werd afgesloten met een gezamenlijk pannenkoekfeest in het plaatselijke restaurant. Sinterklaas kwam ook dit jaar bij de Scouts weer langs. Doormiddel van de verschillende surprise die men voor elkaar had gemaakt, kreeg toch iedereen weer een fraai en mooi cadeau van de sint.

Zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar, wordt ervoor de gehele groep het Eindejaarsfeest gehouden. Dit jaar bestond het middagprogramma uit het volgen van de Elfstedentocht, gezien er toen (en nu nog steeds niet) geen ijs lag moest er dus veel worden gekluund. De steden van de Friese Elfstedentocht moesten worden aangedaan, door middel van verschillende spelen in deze steden kon men punten verdienen. De verschillende spelen bestonden uit: touwtrekken, snoep happen, boerengolf, kegelen, ringsteken, koek happen, etc. Na de inspanningen van de verschillende spelen werd het even wat rustiger en werd het Esta-lokaal omgetoverd tot een heuse bioscoop. Daar werd genoten van een mooie, rustige film. Na een gezamenlijke maaltijd (we hebben er al wat gehad het afgelopen jaar) kon men wel verdiend huiswaarts keren. Dit was tevens de laatste opkomst van weer een zeer bewogen, mooi, fijn en leuk scoutingjaar.

We gaan nu weer met goede moed en veel zin beginnen aan een nieuw scoutingjaar.

We gaan weer werken aan verschillende uitdagende en leuke programma's zoals: primitief koken, virtuele kamporganisatie, een samenwerkingsprogramma met de Esta's, het slapen op hoogte etc. Dus al met al weer leuke, spannende en uitdagende programma's.

Namens de Scouts en de Scoutsleiding,
Hans van Sluijs.

Esta's

De afgelopen periode hebben de Esta's gewerkt aan het scoutinginsigne. Voor dit insigne hebben de Esta's een zakboekje gemaakt. De eerste bladzijde mochten ze zelf versieren. Op de rest van de bladzijden werden de dingen die ze voor het insigne hebben gedaan, erin geplakt. Het eerste onderdeel voor in het zakboekje was knopen, hier werden de platte knoop en mastworp geleerd. Het volgende onderdeel was de geschiedenis van scouting, dit was in de vorm van een quiz. De keer erna leerden ze semafoorseinen, hiermee kun je woorden seinen met behulp van vlaggen. Het vierde onderdeel was het kompas. Na uitleg te hebben gehad over de werking van het kompas, werd er een speurtocht gelopen waarbij de route was uitgezet met het kompas. De daarop volgende keer hebben de Esta's morsecodes geleerd, waarbij je woorden kunt maken met behulp van licht of geluid. Het laatste onderdeel was EHBO. Hier leerden de Esta's wat je moet doen bij een brandwond, hoe je een vingerverband kunt aanleggen, hoe je het beste een vuiltje uit het oog kunt halen, enzovoort. Ter afsluiting van dit insigne was er een quiz met 20 waar/niet waar stellingen. Tot slot kreeg iedereen zijn zakboekje en het scoutinginsigne mee naar huis!



Ook hebben de Esta's de afgelopen tijd verschillende spelletjes gedaan als krantenmeppertje, estafette, poortbal, tikkertje, woeschj, slagbal en dweilhockey.

Er zijn ook verschillende andere opkomsten geweest. Zo zijn we op een middag naar Terra Maris gegaan, het museum voor natuur en landschap van Zeeland. Er was een gedeelte binnen en een gedeelte buiten. Je kon er in dingen kijken, kasten opendoen, met visnetjes scheppen en zo proberen vissen te vangen, en nog veel andere dingen.

Ook is er een kamp geweest, en dat was een erg spannend kamp want het was in Halloween thema. Eerst hebben de Esta's allerlei dingen geknutseld om het lokaal om te toveren tot een heus Halloween lokaal. Daarna



was er een heksenestafette, waarbij je met z'n tweeën zittend op één bezem een parcours af moest leggen. Als avondeten was er friet met knakworst. Na het eten werd er een spannend Halloween verhaal voor-gelezen. Na dit verhaal konden de Esta's hun Halloween kleding aantrekken om vervolgens naar het bos te vertrekken. Daar aangekomen werd in verschillende groepjes de spooktocht gelopen. Het was een leuke, maar ook wel een erg spannende tocht! Na de tocht ging iedereen terug naar het gebouw, waar een echt Halloween bal werd gehouden! Ook aan het gezellige bal kwam een einde en toen was het tijd om de slaapzakken in te sluiten en te gaan slapen. De volgende ochtend werden de spullen opgeruimd en was er een lekker ontbijt. Hierna werden er nog een aantal (Halloween)spelletjes gedaan en liedjes gezongen. Na de spelletjes en liedjes was er dan toch echt een einde aan het kamp gekomen en was het tijd om naar huis te gaan.

Er zijn twee opkomsten geweest in Sinterklaas thema. Tijdens de eerste opkomst hebben de Esta's een pieten-trekpop geknutseld en een pieten-estafette gedaan. Tijdens de tweede Sinterklaas opkomst kwam de Sint, vergezeld door 2 zwarte pieten, bij de Esta's op bezoek. Iedereen moest natuurlijk bij Sinterklaas komen, waarna ze hun cadeautje in ontvangst konden nemen. Toen iedereen zijn cadeautje had, mochten de Esta's het allemaal tegelijk uitpakken. Het cadeau was een mooie zaklamp, altijd handig voor op kamp!



Tot slot was er dan natuurlijk nog het eindejaarsfeest. Het thema hierbij was Holland. Er werd een Elfstedentocht gehouden, waarbij elf Hollandse spelletjes als koek happen, blik gooien, klompenrace en Hollandse leeuwen werden gedaan. Na de Elfstedentocht werd er film gekeken. Na de

moet afleggen op aanwijzingen van een mede scout. De overnachting vond plaats in het scoutinggebouw van de plaatselijke scoutinggroep. Na de gezamenlijke maaltijd, de film en verschillende spelen kon aan de wel verdiende nachtrust worden begonnen. De volgende dag stond in het teken van de fietstocht, deze voerde de scouts door verschillende routetechnieken via Yerseke, Krabbendijke, Kruiningen, Hansweert weer terug naar 's Gravenpolder. Ook op de deze dag werden er verschillende posten aangedaan zoals: Het hindernis parcours aan elkaar geknoopt voldoen, en niet te vergeten de bekende apenbrug. Al met al kunnen we terug kijken op een mooi, droog, leuk en afwisselend Herfstkamp.

Na het herfstkamp vond het Halloween-weekend plaats. Op de zaterdagmiddag werden er verschillende onderdelen (spelletjes en het maken van spullen) die met Halloween te maken hebben zoals: maskers, pompoenen, slingers, kleding en sminken. Voor dat er aan de Halloween-tocht werd begonnen hadden we de gehele groep nog een gezamenlijke Halloween-maaltijd waarbij dit keer geen bestek nodig was. Na de maaltijd kon het echt beginnen en werd iedereen verkleed en gesminkt om er zo eng mogelijk uit te zien. Om aan de Halloween-tocht te beginnen moest er eerst nog een stukje worden gereden naar het grote Halloween-bos. De tocht kon beginnen en ging lang verschillende posten / plaatsen in dit bos, waar zich verschillende enge en mindere enge personen zich op hielden. Aan de Scoutsleden de opdracht deze te vinden / op te speuren, eenmaal gevonden viel het snoepgoed hen ten deel. Met een goed gevulde snoeptas en voor sommigen nog een eng gevoel kon weer terug naar het gebouw in 's gravenpolder worden gegaan. In het scoutinggebouw aangekomen wachtte er een huize Halloween-feest, waarbij op verschillende Halloween-muziek/tonen luidruchtig werd gedanst. Na dit feest werd er van de welverdiende nacht rust genoten. De volgende ochtend werd er een gezamenlijke maaltijd gehouden, waarbij men nu wel van het bestek gebruik maakte. Na een vroeg zondagochtend spel kon er tevreden huiswaarts worden gegaan. We kunnen hierbij terug kijken op een mooi en geslaagd Halloween-weekend.

Een ander programma onderdeel op de zaterdagmiddag was het pan-11

Scouts

Hierbij het nieuws uit de Scoutsspeltak.

Allereerst natuurlijk aan iedereen een gelukkig, mooi fijn en succesvol scoutingjaar 2007 toegewenst. Langs deze weg willen we natuurlijk ook iedereen bedanken die zich in 2006 heeft ingezet voor de Scoutsspeltak. We zijn allemaal weer al druk bezig met de programma's van het jaar 2007, maar we gaan toch weer even terug naar 2006.

Na het zomerkamp te hebben voltooid zijn weer begonnen aan de gewone opkomsten op de zaterdagmiddag. Zoals het pionieren van een Chinese overzet, zoals deze vroeger door de Chinezen ook werd gebruikt om mensen over een bepaalde rivier over te zetten. Zo weten de Scouts dus nu ook om op een bepaalde (Chinese manier te worden overgezet). Wat we op het zomerkamp misten waren hangmatten, dus werd daar nu op ingegrepen. We hebben nu iedere scouts zijn eigen hangmat laten knopen, zodat iedere scout nu ook een hangmat voor zich zelf heeft.

Zo hebben er binnen de scouts ook de nodige veranderingen plaats gevonden. We hebben er in deze periode weer twee nieuwe scouts bij kregen te weten Ellen en Irvin. Irvin al wat langer bij de Scouts (hij is zelfs mee geweest op zomerkamp) en Ellen is nieuw. Beiden zijn inmiddels geïnstalleerd en voelen zich op hun plaats bij de Scouts. Bij de Scouts hebben we nu ook een nieuwe vrouwelijke leiding namelijk Anjuska. Wat voor de vrouwelijke scouts als een zeer welkom werd ervaren. Anjuska is inmiddels ook als leiding geïnstalleerd en voelt zich ook zeer op haar plaats bij de Scouts.

Na een goede voorbereiding was het eind oktober tijd voor het Herfst/Hike/Loop weekend. De eerste dag bestond uit een looptocht die de scouts door middel van verschillende routetechnieken bracht van 's Gravenpolder naar Yerseke toe. Onderweg moesten er verschillende posten worden gedaan zoals: Buikschuif, waarbij de andere leden van het groepje het touw strak moesten houden en de andere moest de buikschuif uitvoeren. Een ander onderdeel en favoriet van de Scouts en de leiding is natuurlijk de gekruiste touwen. De laatste post van deze dag was het blinde parcours, waarbij iemand geblinddoekt een parcours

film werd er lekker gegeten! Hierna was er een einde gekomen aan deze opkomst, en zo dus ook aan de laatste opkomst van 2006!



Natuurlijk zijn er ook nog enkele andere mededelingen. Stefan, Emilie, Ramona en Marijn zijn als nieuwe Esta's geïnstalleerd. Ook was er de installatie van Sanny als nieuwe Esta-leiding. Bobbie en Robin hebben zich als nieuwe Esta's bij ons aangemeld. Ook Linde en Niels hebben aangegeven dat ze graag lid van de Esta's willen worden. Wij wensen iedereen een gezellige tijd bij de Esta's toe! Jarno heeft zich, na veel jaren lid te zijn geweest, bij ons afgemeld.

Wat betreft ons als leiding is Martijn per januari gestopt met leidinggeven bij de Esta's, omdat hij het erg druk heeft met het afronden van zijn studie. Daarnaast is Marlieke voor drie maanden naar Guatemala vertrokken. Zij gaat daar vrijwilligerswerk doen in twee verschillende projecten. Wil je hier meer over weten of Marlieke een berichtje sturen, kijk dan op <http://marliekef.waarbenijj.nu> Half april zal zij weer terugkeren als Esta-leiding.

Groetjes de Esta-leiding: Rinus, Sanny, Esther en Jolanda

Namens het bestuur en de leiding allemaal een gelukkig Nieuwjaar gewenst

