



aan bijvoorbeeld het zijn van oudervertegenwoordiger, het meelopen met de jeugdleden bij het opnemen van de bestellingen van oliebollen (dit jaar op 10 december), het deeg klaarmaken en bakken (avond en nacht van 29 december) en het bezorgen van de gebakken bollen op 30 december, en dergelijke. We houden jullie op de hoogte! Maar als jullie je nu alvast willen opgeven voor één van de bovengenoemde activiteiten: mijn e-mailadres staat onderaan 😊!

Voor het bakken zijn we ook dit jaar weer welkom bij Den Dekker Bouw. Wederom hartelijk dank hiervoor!

VAN HET BESTUUR

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien hebben we sinds kort een eigen Facebooksite: Scouting De Voortrappers. Er wordt al veel gebruik van gemaakt. Dus Facebookliefhebbers: ga er regelmatig naar toe voor leuke verhaaltjes en foto's. We hebben dan dus drie formele communicatiekanalen, te weten de website, Facebook en deze Nieuwsbrief. Elk uiteraard met een eigen karakter en met zijn eigen nut. De website meer structureel en zowel intern als extern gericht, de Facebookpagina meer intern gericht en meer ad-hoc en de Nieuwsbrief met een meer samenvattend karakter voor zowel de leden als de ouders/verzorgers. En daarnaast hebben we uiteraard de communicatie van de leiding richting de leden en hun ouders/verzorgers.

De afgelopen periode is er weer veel gebeurd bij scouting. Dat blijkt wel uit de speltakverslagen hierna. Eén van de uiterst positieve zaken was de grote deelname van de dames voor het schoonmaken en opruimen van het gebouw. Een uiterst noodzakelijke actie waarvan het resultaat duidelijk zichtbaar is. Heel hartelijk dank dames! Overigens zijn wij als groep van plan de ouders/verzorgers (nog) meer te betrekken bij onze activiteiten. Dan kun je denken

Op het leidingfront is er weer beweging te melden, maar per saldo wordt de situatie nog nijpender. Bart is gestopt vanwege zijn studie buiten Zeeland en Esther gaat stoppen in verband met haar zwangerschap. Daartegenover heeft Sven besloten dat hij het leuk vindt om leiding te worden; hij is al op training geweest en heeft al een aantal modules gehaald. Hartelijk welkom Sven in het leidingteam! En Bart en Esther: hartelijk dank voor alle tijd die jullie in onze groep hebben gestopt. Wie weet zien we jullie in de toekomst nog eens terug.

Die training die onze (nieuwe) leiding volgt wordt overigens gegeven door de Scouting Regio Zeeland. Er bestaan voor de aspirant leidinggevendenden 12 modules, te weten Spelvisie en Spelaanbod, Scouting in de samenleving, Scouting Academy, Leeftijdseigene, Activiteitenwensen en Spelideeën, Programmeren, Motivatietechnieken en Groepsproces, Veiligheid, Presenteren en uitleggen van activiteiten, Gewenst gedrag, Evalueren, en tenslotte Gespreksvaardigheden. Kunnen jullie het allemaal nog volgen? Oftewel een erg uitgebreid en

gevarieerd opleidingsprogramma waaraan je in het dagelijks leven ook nog wat kunt hebben.

Zoals jullie gezien zullen hebben zijn Hans en ik geïnterviewd voor Het 's-Gravenpolderdje. Het was een leuk gesprek en wie weet leidt het nog tot een paar nieuwe leden en met name tot nieuwe leiding, maar daar blijft ook de vraag aan jullie dat als jullie nog iemand kennen die het leuk vindt om kinderen te helpen zich op een plezierige wijze met spel en uitdagingen te ontwikkelen, laat hem/haar dan contact opnemen met onze huidige leiding of met één van de bestuursleden. Dan kunnen we wat dieper ingaan op de leuke zaken van en bij scouting.

In de PZC hebben jullie misschien gelezen dat we ook dit jaar weer hebben deelgenomen aan de Natuurwerkdag. Typisch iets voor ons: buiten nuttig bezig zijn in een ontspannen sfeer met leuk werk.

En dan sluit ik af met de hamvraag die ieder jaar rond deze tijd wordt gesteld: zou de Sint ook dit jaar weer een bezoek brengen aan onze groep? We hebben hem uitgenodigd, maar of hij weer tijd vrij kan maken om ons ook te bezoeken? We zullen het zien! Rest mij om jullie alvast prettige kerstdagen toe te wensen en een voorspoedige en gezellige jaarwisseling!

Namens het bestuur,
Kees Menkhorst
kees@voortrappers.nl
0113-311 686

OLIEBOLLEN



Bestel nu je olieballen op:

[WWW.VOORTRAPPERS.NL](http://www.voortrappers.nl)

Mede mogelijk gemaakt door:



INGEZONDEN BRIEF VAN ESTHER VAN MALDEGEM

Beste ouders/verzorgers,

De meeste ouders en kinderen weten het al, Esther van de scoutsleiding is in blijde verwachting van haar eerste kindje. Die buik is niet meer te verstoppen en haar blouse past ze niet meer ;). Ik heb besloten samen met mijn partner dat ik per januari 2017 stop met leiding geven bij de scouts, met het eindejaarsfeest neem ik afscheid bij de scouts.

Ik heb altijd enorm genoten van het leiding geven, de voorpret op programma's, de hilarische momenten met de kinderen, de voldoening dat het mij gaf en natuurlijk de lach op het gezicht van een kind. Ik zal het zeker gaan missen, maar ik blijf wel actief bij de Stam Linke Lou en ik zal zeker af en toe mijn gezicht laten zien.

Daarnaast heb ik beloofd aan de scouts dat ik nog een keer langskom met mijn gezin.

Ik wens de scouts veel succes met alle programma's die komen gaan, sommige nog door mij uitgewerkt ;).

Groetjes Esther

QUIZVRAAG

Omdat de vorige vraag niet goed is opgelost hierbij een nieuwe vraag:

Wat zijn de namen van de Teenage Mutant Ninja Turtles (de vier broertjes van Oe)?

Stuur de juiste 4 antwoorden naar:

nieuwsbrief@voortrappers.nl en maak kans op een reuzenlollie!

WELPEN

Nieuws vanuit de Welpenjungle

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest voor het insigne 'thuis'. Tijdens de insigneopkomsten hebben we verschillende kamers beleefd. Zo maakten we een ideale hut om in te slapen, maakten en bezorgden we pizza's in de keuken, planten we een

plantje in de tuin, gingen we op spokenjacht in de kelder, maakten we een film en reclames in de woonkamer, leerden we spiegelschrift in de badkamer en gingen we rommel ruilen van onze zolder.



Schildpad

Tijdens deze opkomsten kreeg de welpenleiding onder andere hulp van de stageloper Sven. We zijn erg trots en blij dat Sven, nu beter bekend als Oe (de schildpad) ons leidingteam definitief komt versterken.



Mutaties

Onze grootste mannen zijn overgevlogen naar de scouts. We wensen Ko, Kylian en Lorenzo veel plezier daar. Door hun vertrek zijn andere welpen bezig met het behalen van hun (hulp)gidseisen. Quincy en Sven/Oe zijn geïnstalleerd en zijn nu ook te herkennen aan hun groene bloes.

Namens de Welpenleiding
Baloe

SCOUTS

Bij de Scouts zijn er zo de laatste maanden van het jaar weer voldoende uitdagende programma's gedaan. Zo ook een geocatch rond de Zwaakse Weel waarbij de Scouts via verschillende vastgestelde punten met behulp van een GPS hun route moesten zien te vinden. Bij elke punt moest een vraag worden opgelost, deze werden verzameld om ons zo naar eindpunt te leiden. Via de route beschrijving moest de catch zich op de dijk bevinden, helaas werd hij niet gevonden. Dat de Scouts goed in het maken van spelletjes zijn bleek wel uit het volgende. Zo moesten de Scouts voor het Insigne Expressie een bestaand spel ombuigen naar hun eigen spel. De patrouille van de Panters had gekozen voor het spel "Ik hou van Holland" Zo kwamen verschillende onderdelen uit het spel "Ik hou van Holland" aanbod zoals: plaatsen raden, namen raden, het oplossen van een rebus, het grote verjaardag spel (Ludwig nog van harte gefeliciteerd), en natuurlijk de bekende spellen met het rad, waarbij een groep al zijn punten zomaar ineens kwijt was. De Patrouille van de Valken had gekozen voor het "Lamaspel" (voor sommigen weer even terug in de tijd). Hier kwamen de volgende onderdelen aan bod: raden wie er op je verjaardag komen en welk cadeau ze voor je meenemen, de dierenwinkel, en het toevoegde letterpakken spel. Zo eind oktober kregen we wat hulp van de Explo's bij het pionieren van een "Chinese overzet". Na in verschillende groepjes de vierpoten, met platforms via diverse sjorringen in elkaar gezet te hebben kwam eigenlijk het lastige gedeelte namelijk de draairichting. Na verschillende pogingen is het toch nog goed gekomen en weten we nu ook hoe chinezen worden overgezet van de ene naar de andere kant. Explo's nog hartelijk dank voor al jullie hulp.



Begin november hebben we er 4 nieuwe leden bij gekregen, waarvan Ko, Kylian en Lorenzo via een aantal opstapplaatsen in een denkbeeldige rivier naar ons toe zijn gekomen. Zij weten nu ook wanneer ze op bepaalde momenten een korte en lange plank moeten gebruiken. Joey is uit Ovezande bij onze speltak gekomen. Zo hebben we ook afscheid moeten nemen van Anouk, Ilona, Nienke en Anniek. Waarbij Anniek is overgevlogen (nou ja meer kruipen) naar de Explo's. Zo komt altijd uit wat de leiding / begeleiding altijd zegt doe nooit je beste kleding naar scouting, want het kan wel eens vies worden. Anniek veel succes bij de Explo's.



De Avond- / Winterhike startte vanuit het pittoreske Nisse. De Scouts gingen vanuit daar op pad via een routebeschrijving naar hun home Town wat scouting betreft 's Gravenpolder. Langs de route kwamen ze verschillende posten tegen. De eerste post bemand door Rene, bestond uit het oplossen van een puzzel (waar sommigen stukken wel en niet pasten), het oplossen van een rekensom waarbij het slot van een kist kon worden geopend. In deze kist bevonden zich spullen om een vuur te maken. Met het gemaakte vuur moesten de Scouts een touw doorbranden. Via een aantal verharde en onverharde dijken arriveerden de Scouts bij de "Akkerwinde". Hier werden de Scouts getrakteerd op warme chocolademelk met slagroom en speculaas. Hoewel er "Welkom Sinterklaas" hing hebben we hem niet gezien, wat later bleek hij moest nog komen. Mensen van de "Akkerwinde" hartelijk bedankt voor jullie uitnodiging. Via een aantal Waypoints kwamen de Scouts na middernacht aan bij het scoutinggebouw. De zaterdagochtend werd ingevuld met werken met de GPS, hoe bepaal je plaats

(markeren van een waypoint) . De zaterdagmiddag werd het scouting Scouts kwartet spel afgemaakt. Via zelf ingevoerde waypoints werd een kleine route door het dorp gelopen. De Scouts weten nu alles van de werking van de GPS.



De laatste zaterdag van november werden Joey, Romke, Kylian, Ko, en Lorenzo tot Scouts geïnstalleerd. Zodat iedereen binnen de Scouts nu het mooie beige uniform draagt. Na de nodige instructie, uitleg en het uitdelen van de recepten kon de stamppotten kookwedstrijd van start gaan. De boodschappen werden gedaan en op houtvuur werden de verschillende stamppotten bereid. De Scouts hadden zo hun avondmaaltijd al vroeg op. De jury is nog in beraad over de uitslag en er kan niet mee worden gecorrespondeerd.

De laatste maand van het jaar rest ons nog de Sinterklaas middag. Sinterklaas wie kent hem niet en natuurlijk Zwarte Piet. Zou hij aan de Scouts ook een bezoek komen brengen ?? Het wordt weer een middag vol surprises en gedichten. Daarna nemen we de bestellingen op voor de oliebolactie op 30 december en sluiten het scoutingjaar 2016 met het Eindejaarsfeest op zaterdag 17 december.

De Scouts en de Scoutsleiding willen langs deze weg iedereen bedanken die zich op welke manier dan ook dit jaar heeft ingezet voor de Scoutsspeltak. We wensen dan ook iedereen Voorspoedige kerstdagen en een mooi, gelukkig scoutingjaar 2017 toe.

Zaterdag 7 januari is de eerste opkomst voor de Scouts in 2017.

Met vriendelijke groet,
De Scouts en Scoutsleiding.

EXPLO'S

De afgelopen weken hebben we een aantal erg leuke activiteiten weten te verzinnen wat zoals altijd weer een grote moeite is voor ons. We hebben een actie-reactie baan gebouwd, een aantal domme opdrachten gedaan en bierblikjes opgeblazen. Die bier blikjes waren niet veel, maar het was leuker dan die rare kaakjes met een spekje ertussen die we daarvoor boven het houtvuur hebben gemaakt.

Het was ook erg gezellig om eens een nieuwe Explo erbij te hebben en we hebben nog niet eens met haar langs de EHBO gehoeven. Dat was van te voren wel de verwachting.

Ook hadden we een spetterende improvisatieweek. We deden jongens tegen de meiden en vanzelfsprekend wonnen de jongens dit met gemak. Alsof we nog niet genoeg hadden aan die paar scouts gingen we ook nog eens een draaimolen pionieren met de rest van het clubje. Hij draaide maar een half rondje maar hij draaide wel.

Twee weken later met het overvliegen moesten we helaas rekening houden met de temperatuur, maar onze nieuwe Explo is nog wel nat geworden zonder in de sloot te vallen.



Naast de opkomsten die we op het gebouw gedaan hebben, zijn we ook nog een weekeind naar Antwerpen geweest. We hebben hier veel gezien van de stad en een aantal wilde verhalen gehoord over de stad.



Thomas
Namens de Explo's

STAM

Heey lezertjes! Lou hier!!!!
In een dorp hier heel heel ver vandaan was er eens een clubje ondeugende jongeren die een hoop lol hadden in kattenkwaad uithalen hier en daar, een bel aan een kattenstaart binden, een keer belletje lellen en als ze echt los gingen wilden ze stiekem nog wel eens een verse hondendrol in een papieren zakje in de brand steken bij iemand zijn of haar voordeur en na aangebeld te hebben snel weggrennen en achter een struik toekijken hoe mevrouw of meneer het brandje uittrapte met als gevolg een stinkende bruine schoen of pantoffel.

Jullie kunnen je wel voorstellen dat deze streken na een aantal jaar wel bekend waren bij de dorpsgenoten en de belhamels scherp in de gaten werden gehouden door de veldwachter en de robuuste smidt die er stiekem wel om kon lachen. Zo geschiedde het dat na een avond bij buurman de Vries het luisterspel luisteren op de radio de stam een laatste keer een avond vol streken wilden organiseren, inmiddels was iedereen al een paar jaar ouder en had al meerdere klompen gebroken dus tussen al die jaren kattenkwaad zat wel een avond

vol met opdrachten! Het zonnestraaltje Eveliennetje met haar goudblonde lokjes en haar rode blozende wangetjes had een hele lijst gemaakt nadat ze moeders had geholpen met koeien melken en deelde deze uit aan de rakkers. Hahaha riep de kleine Sebastiaan vanachter zijn op het puntje van de neus balancerende brillette! Dit gaan we winnen Oh ja zeker wel! Ach bassie riep Marienus hierop! Wij wonen vlakbij de grote stad en wat ik daar allemaal voor verhalen heb gehoord... Dit winnen wij Voorwaar!

Evelientje lachte en gaf het startsein aan Esthertje die op de trompet van Ome Hans die voor deze gelegenheid snel meegepakt was het startsein blies.

Jootje de dochter van slager de Ridder kwam al snel met de eerste punten binnen door met de slobkousen van dominee Graatsma aan haar voetjes het clubgebouw binnen te wandelen.

Maar dit liet de kleine Jacky niet op zich zitten en hij gleed met zijn slee achter Tanne de hond van burgemeester Polman het gebouw binnen. Inmiddels had Esther haar trompetje ingeleverd en op de wangen van Hansje 2 donderwolkjes getekend en daar zelfs een druppeltje regen onder gezet! De schavuiten! Na veel streken en lol was het uiteindelijk einde van de avond en moesten de kinderen naar bed, maar voor ze sliepen fluisterde Evelientje, Marienus, jij hebt gewonnen en gaf hem Pardoes een kusje op zijn wang!

Bah! Riep Marienus hierop en snelde naar de waston om zijn gezicht onder het schatergelach van iedereen te wassen.

Ik zeg het volgende keer tegen zwarte Piet fluisterde hij Jacky toe die giechelend fluisterde ja goed idee! Hoe dit afloopt? Dat lees je de volgende keer! Slaap lekker!!

Een warme knuffel van Lou!

COLOFON:

Vormgeving: Sebastiaan van Delft
Website: www.voortrappers.nl

Voor vragen over de nieuwsbrief en het inleveren van stukje kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl

Inleveren voor de volgende nieuwsbrief kan t/m:
24 februari 2017